



## מה עושים עם החוב?

כיצד צריכה לפעול  
 ממשלת ישראל  
 בשעה של משבר כלכלי  
 ומה נכון לימים שאחרי?

**יום רביעי, 28 באפריל 2021, בשעות 18:00 - 19:15**

**להרשמה הקישו כאן** לינק לדיון ישלח סמוך למועד

המשבר הכלכלי העמוק שהביאה עימה מגפת הקורונה החזירה כלכלנים רבים לתורתו של קיינס, שטען שבעת משבר ממשלות צריכות להגדיל הוצאות כדי לתמוך בכלכלה.

המשבר הפיננסי של 2008 והריביות הנמוכות של העשור האחרון דחפו כלכלנים לעודד ממשלות ללוות כסף ולהשקיע בתמרוץ הכלכלה, וטענו כי לקיחת הלוואות צריכה להיות חלק קבוע מהמדיניות הכלכלית, ובתנאי שהכסף שהן לוות ישמש להשקעה בדברים בני קיימא, שתומכים בצמיחה לטווח ארוך ובטובת הציבור.

גם כלכלני קרן המטבע הבינלאומית וה-OECD טענו שמדינות מפותחות יכולות להמשיך ולממן את החובות שלהן, ושזו תהיה טעות לנהל מדיניות צנע של קיצוצים והעלאות מיסים.

### בשולחן העגול נדון במדיניות הנדרשת לישראל בעת הזו, ונשאל:

- ⦿ מהו חוב ממשלתי ומה ההבדל בינו לבין חוב פרטי?
- ⦿ מה השתנה בעשור האחרון במחקר הכלכלי ובמדיניות הכלכלית לגבי החוב?
- ⦿ האם מדינת ישראל צריכה לנקוט במדיניות צנע או במדיניות תקציבית מרחיבה?
- ⦿ מהם הכלים הכלכליים שעומדים לרשות הממשלה המאפשרים לה להרחיב או לצמצם את הוצאותיה?
- ⦿ מהן ההשלכות הכלכליות והחברתיות של כל אחת מהחלופות על אי-השוויון, על הצמיחה, על הפערים בפיתוח תשתיות ועל פיריון העבודה?

### בהשתתפות:

**מנחה: עמית בן-צור**, מנהל מכון יסודות

**דוד פרלמוטר**  
 חוקר במכון יסודות;  
 יועץ אסטרטגי וכלכלי  
 לחברות וארגונים  
 בבריטניה ובישראל

**ד"ר אלי קוק**  
 החוג להיסטוריה  
 כללית וראש התוכנית  
 ללימודי ארצות הברית,  
 אוניברסיטת חיפה

**דפנה מאור**  
 עורכת כלכלה עולמית,  
 TheMarker

**ד"ר עדי ברנדר**  
 מנהל אגף מקרו-כלכלה  
 ומדיניות, חטיבת המחקר,  
 בנק ישראל